

## **Waarom**

**Johan Sinnema december 2016**

Ik weet niet waarom, waarom zij bij mij blijft?  
Nee, ik begrijp het niet goed, wat haalt zij hier nu uit?  
Ik ben niet galant, niet romantisch of attent.  
Nee, ik ben gewoon een egoïstische vent.  
Maar zij is mijn thuis,  
Mijn haven in de storm,  
Hier kom ik altijd terug.  
Mijn schuilplaats, mijn thuis, mijn alles, mijn lief.

Ik weet nog heel goed, hoe het allemaal begon,  
Zij kwam in een kroeg, waar ik ook vaak kom,  
Ik keek in haar ogen en dacht, jij bent voor mij.  
Wat een ander ook doen mag, jij jij hoort bij mij.  
Ik stond perplex,  
Jij pakte mij in,  
Met huid en haar.  
En ik genoot ervan, dit voelde zo goed, toen en voor altijd.

Dit is mijn paradijs, waar ik het liefste ben,  
Hier kan ik mijzelf zijn, zoals ik ben.  
Als ik mijn ogen sluit, voel ik je om me heen,  
De warmte van jouw lijf, jouw lijf.....

### *Solo*

Wij hebben het mooi, er is niets meer dat ik wens,  
Of ja misschien is er toch iets, dat ik voor jou wil.  
Ik wil iets terug doen, voor wat jij voor ons hebt gedaan.  
Er meer voor je zijn, maar ik weet niet goed hoe.  
Want jij bent mijn thuis,  
Mijn haven in de storm,  
Hier kom ik altijd terug.  
Mijn schuilplaats, mijn thuis, mijn alles, mijn lief.

Dit is mijn paradijs, waar ik het liefste ben,  
Hier kan ik mijzelf zijn, zoals ik ben.  
Als ik mijn ogen sluit, voel ik je om me heen,  
De warmte van jouw lijf, jouw lijf.....

Dit is mijn paradijs, waar ik het liefste ben,  
Hier kan ik mijzelf zijn, zoals ik ben.  
Als ik mijn ogen sluit, voel ik je om me heen,  
De warmte van jouw lijf, jouw lijf.....