

Liefde

Johan Sinnema december 2013

Soms overspoelt het je, zonder dat je erom vroeg.
Als een donderslag, overvalt het je.
Volkomen, volkomen onverwachts.

Soms vecht je ervoor, zonder dat je wint.
Achteloos gaat het aan je voorbij.
Onverschillig voor jouw lot.

Maar als het je te pakken heeft, verander je meteen,
De wereld ziet er anders uit, scherper en vol kleur.
Intens en indringend, je tintelt en je gloeit,
Je zintuigen bedriegen je, dit lijkt toch echt op.

*Liefde, dit is liefde.
Onstuimig en ongeremd, overweldigend en grenzeloos
Liefde vreet je op, vreet je op!*

Langzaam, langzaam groeit er iets.
Eerst besef je niet eens, wat er met je gebeurt.
Voorzichtig en schuchter, kruipt het naar binnen toe.
Verlegen en onhandig, wat moet je ermee doen.

Maar de dagen lijken korter, de tijd die vliegt voorbij.
Je wilt alleen bij haar zijn, bij haar, bij haar alleen.
Dat gevoel van volmaaktheid, dat totale geluk.
Dat vult je hele leven, je kan niet meer zonder.

*Liefde, dit is liefde.
Onstuimig en ongeremd, overweldigend en grenzeloos
Liefde vreet je op, vreet je op!*

Solo

Samen leef je je leven.
Momenten van geluk en tegenslag, verdiepen je gevoel.
Je zal er wel voor moeten blijven vechten.
Als je wilt, als je wilt dat je altijd zo zal zijn.

Je ziet het aan een streling, je ziet het aan een kus.
Genoeg aan een woord, genoeg aan een blik.

*Dat is liefde, onvoorwaardelijke liefde.
Liefde, liefde, liefde.*